



Nieuwsbrief

VANUIT DE DIRECTIE

Wensen, geloften en dromen

Daar stonden we dan, met z'n zessen in de stilteruimte. Voor ons stond een kaarsentafel met daarop onze briefjes met een kaarsje erop. In de afgelopen vier weken waren we bij elkaar gekomen; de dominee, vier mannen die bijna vrijkomen en ik als diaconaal pastor. We spraken met elkaar over hoe de bezinning had bijgedragen aan hun tijd in detentie.

Hoe ze (tijdens detentie) keuzes hebben gemaakt en stappen hebben gezet op weg naar een succesvolle toekomst. Hoe ze steun ervaren aan hun geloof en aan de rituelen die we als Geestelijk Verzorging mogelijk maken. En hoe ze na detentie kunnen omgaan met tegenslagen en hun successen kunnen vieren. Wat ze geleerd hebben tijdens detentie. En ook hoe we als stichting De Sluis ook een buddy kunnen zijn voor hen als ze naar buiten gaan. Zodat ze er niet alleen voorstaan.

Halverwege het traject viel één deelnemer uit. Hij ging onverwacht op schorsing. Hij was blij en wij met hem. Nog geen twee weken later kregen we toch een telefoontje, omdat hij tegen een aantal zaken aanliep. Hij wilde het contact met een vrijwilliger graag voortzetten.

Terug naar de stilteruimte. Daar stonden we dan. Op de briefjes staan wensen, geloften, dromen. Groot en klein. Over hoe we graag willen dat de toekomst eruit zal zien. Wetend dat een groot deel van onze toekomst in onze eigen handen en keuzes ligt. We bidden om Gods zegen over wat we opgeschreven hebben op deze briefjes. We leggen de uitkomst in de handen van God. Omdat we weten dat we er nooit alleen voor staan.

Irinda de Groen, diaconaal pastor en directeur

MAART 2023

Dit is de nieuwsbrief van Diaconale Stichting Gevangenzorg "De Sluis".

DSG De Sluis is een vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden en hun familieleden ondersteunt bij detentie, met als doel herstel bevorderen en verbinden naar een leven in vrijheid.

www.dsgdesluis.nl

Nieuwe Herengracht 18
Amsterdam

06- 4204 1309

info@dsgdesluis.nl

KvK nummer 648165 40

IBAN: TRIO 0391 0935 09



Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Laat ons dat weten door een mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres.

OVER DE ORGANISATIE

Sesam Academie

Eind januari 2023 had het bestuur van DSG De Sluis een afrondend gesprek met twee adviseurs van de Sesam Academie. Bij Sesam denk je wellicht aan de bezwerende formule 'Sesam open u', waarna de berg openging in het sprookje van Ali Baba en de veertig rovers.

Vanuit de Sesam Academie is er natuurlijk een andere invalshoek. Maar het ingezette traject met de Academie heeft ons denken wel 'geopend'. We hebben als bestuur geleerd op een andere manier naar De Sluis als organisatie te kijken.

De Sesam Academie ondersteunt vrijwilligersorganisaties en sociale ondernemingen met professioneel advies: hoe kan je de kwaliteit en professionaliteit van deze organisaties verhogen? Het Kansfonds attendeerde De Sluis op het bestaan van de Sesam Academie en financierde ook het traject.

Start van het traject

Het traject startte met een intakegesprek met de adviseurs van de Sesam Academie. Tijdens deze intake bespraken we uitgebreid de activiteiten van De Sluis, de wijze waarop een en ander is georganiseerd en de inzet van vrijwilligers, mét ondersteuning van de professionals. Ook de financiële afhankelijkheid van fondsen, subsidies en donaties kwam aan de orde. De directeur van De Sluis moet veel tijd besteden aan het binnenhalen van voldoende financiën, en daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Daardoor blijft er niet veel tijd over voor taken gericht op de doelgroep, of voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Bovendien is het specifieke karakter van een justitiële inrichting een complicerende factor.

Na het intakegesprek is de onderzoeksvraag geformuleerd: hoe kan De Sluis zich zo organiseren dat er meer tijd en aandacht voor activiteiten van (ex-)gedetineerden is, de activiteiten efficiënter worden verricht en de financiële behoefte efficiënter wordt vervuld? Beide adviseurs hebben veel gesprekken gevoerd. Niet alleen met de professionals en de voorzitter van het bestuur, maar ook met een aantal vrijwilligers en ketenpartners.

Resultaat

Het traject heeft zeker resultaat gehad. Voor pastor directeur Irinda de Groen en medewerkster Cora van der Meulen wordt, mede aan de hand van hun tijdschrijven, een nieuwe taakomschrijving opgesteld. Dat zal in de komende periode gebeuren.



Daarnaast heeft het bestuur haar werkwijze hernieuwd. De activiteiten van De Sluis worden geclusterd in werkgroepen, ieder met een bestuurslid als coördinator. Zo is er de werkgroep herstelgericht werken, de werkgroep vrijwilligers, de werkgroep communicatie en de werkgroep financiën. Verder moet elke werkgroep op papier helder verwoorden wat zij doet, waarom en voor wie. De waarden waarvoor De Sluis staat en van waaruit zij werkt, moeten duidelijk zichtbaar zijn in haar activiteiten. We gaan nog leren hoe we met een impactmeting de doelgerichtheid van De Sluis kunnen verbeteren.

Kortom, het inschakelen van de Sesam Academie was zeer zinvol. Deze manier van denken heeft ons als bestuur goed op weg geholpen. In de praktijk wordt al sinds het najaar 2022 met de werkgroepen gewerkt en het lijkt echt een verbetering.

Philie Burgers, bestuurslid communicatie

ERVARINGSVERHALEN

‘Niets menselijks is hen vreemd’

Als je mensen vraagt waarmee ze gedetineerden associëren, zullen ze vaak zeggen: met een harde man, gespierd, niets ontziend, zonder geweten. In de beeldvorming over gevangenen krijgen veel gedetineerden het uiterlijk en de karaktertrekken van types uit een actiefilm. Gelukkig zijn zij meer uitzondering dan regel onder de mensen die vastzitten.

Het gros van de gedetineerden bestaat uit mensen bij wie het fout is gegaan, om welke reden dan ook. Of die foute keuzes hebben gemaakt en niet in staat zijn geweest dat patroon te doorbreken. Velen zijn geen doorgewinterde harde jongens. En ook zij hebben vanzelfsprekend emoties, net als ieder ander mens. Ook hen is niets menselijks vreemd.

Zo ontving een gedetineerde vader zijn baby op een Vader & Kind-dag. De baby was geboren toen hij al vastzat. Via beeldbellen had hij zijn kind wel kunnen zien, maar natuurlijk niet vast kunnen houden. Toen de vader de baby in zijn armen had, kwamen er zoveel emoties los dat de andere kinderen in de ruimte er van schrokken. Zij konden gelukkig snel gerustgesteld worden: soms huil je van blijdschap en ook een beetje van verdriet om datgene wat je al zo lang gemist hebt.

Het was voor deze gedetineerde goed dat hij zijn emoties durfde te laten zien en dat ook deed. Daardoor kwam er ruimte voor een gesprek over schaamte, spijt, verdriet en over de wens een goede vader te zijn. Dat verlangen heeft bijna iedereen. Maar hoe doe je dat? Als je niet een voorbeeld hebt, bijvoorbeeld van je eigen vader, is dat hartstikke moeilijk.

Inmiddels heeft deze vader zich aangemeld voor de cursus ‘Mijn kind & ik’. Dat is een cursus over vaderschap die door De Sluis gegeven wordt. De deelnemers leren ook wat het met een kind doet als zijn vader vastzit. En zo kunnen zij leren een voorbeeld te zijn voor hun kind. Ook als zij zelf nooit zo’n voorbeeld hebben gehad. Je wilt toch voorkomen dat jouw kind het kind van de rekening wordt?



Gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) hebben de gelegenheid om vier keer per jaar bezoek van hun kind(eren) te krijgen tijdens de Vader & Kind-dagen. Deze zijn opgezet voor kinderen tot 18 jaar. Voor ieder bezoek is anderhalf uur uitgetrokken.

In een kindvriendelijke setting met spelletjes op de tafel, duplo op de grond en een mini voetbaltafel voor de jonge voetbalfanaten. En natuurlijk met wat lekkers te eten en te drinken erbij.

Vrijwilligers zijn gastheer/gastvrouw en zorgen ervoor dat het speelgoed en lekkers klaarstaat, maar zij begeleiden ook de kinderen naar de vaders. Voor de moeders is er een apart programma tijdens het bezoek.

**“Wat ik van de Vader & Kind-dagen vind?
Het GOUDEN uur! Ik geniet van iedere
minuut die ik met m'n kind mag
doorbrengen.”**

Gedetineerde Richard

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD

Bingo in de bajes

Gaat u mee voor de high tea in een andere zaal? Dit is de uitnodiging die de familieleden krijgen op een Vader & Kind-dag, nadat ze de kinderen bij de vaders hebben afgeleverd. Dit is om het vader-kind-moment nog meer tot zijn recht te laten komen.

Vrijwilligers van De Sluis begeleiden deze familieleden dan naar een andere ruimte waar de nodige lekkernijen zijn klaargezet. Meestal zijn het overwegend moeders en oma's die de kinderen komen brengen. Het is meermalen gebleken dat de onderlinge ontmoeting van familieleden/ moeders van gedetineerden tijdens zo'n high tea, tot waardevolle momenten leidt. Er wordt opvallend veel gedeeld.

Toen ik een keer als vrijwilliger op zo'n Vader & Kind-dag aanwezig was, riep onze projectmedewerker Cora op haar onnavolgbare en niet te negeren wijze: "Kom dames; we gaan bingoën!" Eerst dacht ik dat ze een grapje maakte, maar niets bleek minder waar. Met een heus bingospel onder de armen vertrokken de dames en ik gedwee achter Cora aan en gingen we naar een andere ruimte.

Vrijwilligers hadden daar lekkere Surinaamse hapjes klaargezet en uiteraard was er thee en koffie. Opnieuw nodigde Cora de aanwezigen uit om samen te gaan bingoën en het enthousiasme om mee te doen was groot. Bevooroordeeld als ook ik ben, had ik dat eerlijk gezegd nooit verwacht. Bingo spelen associeerde ik vooral met nerveuze oudere mensen in buurthuizen en met lawaaierige campingkantines.



Als bezoeker binnen de gevangenis-muren ontspannen bingoën, dat had ik dus vooraf niet kunnen bedenken. Cora vertelde dat ze dat vaker doet en dat het meestal een groot succes is. Het spel nodigt de aanwezigen uit om op iets anders geconcentreerd te zijn dan de bijzondere omgeving, de dagelijkse beslommingen, het kind dat bij de vader is etc.

Cora noemde de nummers rustig, luid en drietalig op. De te winnen prijsjes waren meestal wat versnaperingen. Het meespelen kost niets en levert vaak leuke en ook serieuze gesprekken op, zei Cora. Dat bleek ook nu het geval. De sfeer was bijzonder ontspannen en de dames hadden veel schik met elkaar en ondertussen werden er toch wat zorgen gedeeld. Tijdens het bingoën ontmoette men elkaar. Hoe waardevol.

Bingo in de bajes was echt een bingo voor De Sluis.

Geschreven door vrijwilliger Kees

Vacatures vrijwilligers

Voor een aantal taken zoeken we dringend nog vrijwilligers. Iets voor jou? Wil je ons helpen om deze vacatures te delen met mensen in jouw kerk of netwerk?

Gastheer/gastvrouw tijdens de Vader & Kind-dagen

Zowel bij de gedetineerden als bij het lotgenotencontact / high tea.
Op zaterdagen.

Vrijwilliger Kledinguitgifte

Maandagmiddag 13:00 - 15:00

Vrijwilliger Vaders lezen voor

Opnemen van een online voorleesmoment
Maandag of woensdag of donderdag
ochtend of middag in overleg

Vrijwilliger Nazorg

In en rond Amsterdam buddy zijn van een ex-gedetineerde
Eén keer per week op eigen afspraak.