



Nieuwsbrief

VAN DE VOORZITTER

Samen werken aan nieuwe kansen

Als je erbij stilstaat is het ronduit verbazingwekkend hoeveel mensen tezamen het werk van De Sluis mogelijk maken!

In de eerste plaats zijn daar onze directeur en pastor, Irinda en onze medewerkster Cora, die het gezicht van De Sluis het meest bepalen. Zij geven via deze nieuwsbrief, samen met vrijwilligers en gedetineerden, een inkijkje in het vele dat er binnen en buiten het JC Zaanstad gedaan wordt voor en vooral met (ex-)gedetineerden en hun verwanten. Achter de schermen doet Katrien een groot aantal administratieve taken. Onmisbaar voor de voortgang van het werk.

In één adem met hen noem ik de vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten. Op dit moment 75 in aantal. Velen ondernemen geregeld de gang naar de afgelegen mega-gevangenis en nemen de toegangsprocedures en wandelingen door de eindeloze gangen op de koop toe.

Maar er zijn zoveel meer mensen bij betrokken. Natuurlijk alle gedetineerden, die meedoen en die blij zijn met de ondersteuning die bijdraagt aan het herstel van hun leven en dat van hun gezinnen. En de medewerkers van het JC Zaanstad, van directieleden tot P.I.W.-ers, die het werk faciliteren en dikwijls creatief meedenken. Belangrijk zijn hierbij ook de geestelijk verzorgers, met name de pastores en predikanten, die nauw met De Sluis samenwerken.

Dan zijn er ook nog de tallozen die financieel bijdragen. Soms maar een tientje per jaar, dikwijls ook meer. En er zijn fondsen, diaconieën en subsidiegevers, die zelf ook weer afhankelijk zijn van gulle gevers. Zij zorgen ervoor dat wij onze medewerkers en activiteiten kunnen betalen. Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen draagt bij namens de overheid op basis van het aantal vrijwilligers van onze stichting.

Hoeveel mensen en organisaties zijn er zo niet betrokken bij wat De Sluis probeert te doen: het scheppen van nieuwe kansen voor mensen die op een zijspoor zijn beland? Dat stemt toch hoopvol en dankbaar, vindt u niet?

Met kerst gedenken we de geboorte van het kind, dat in een stal geboren werd, omdat er geen plaats was in de herberg. Dit kind gaf later zijn leven voor het visioen van een herberg voor ieder menskind, voor de minste allereerst. Met allen die ons hierbij helpen laten we ons inspireren door dat visioen!

Roel Knol,
Voorzitter bestuur DSG De Sluis



MEER OVER DSG DE SLUIS

Vrijwilligersbijeenkomst

DSG De Sluis en vrijwilligers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog, vrijwilligers spelen een cruciale rol in het realiseren van de doelen van onze stichting. Zo'n 75 vrijwilligers zetten zich op verschillende fronten onbaatzuchtig in voor (ex-)gedetineerden. Soms al een heel lange tijd. De resultaten van hun werk moeten niet worden onderschat. Door hun praktische ondersteuning en positieve invloed beperken vrijwilligers waarschijnlijk verdere detentieschade en dragen ze misschien wel bij aan het voorkomen van recidive.

Niet gek dus dat onze stichting zuinig is op haar vrijwilligers en het belangrijk vindt onze erkentelijkheid en waardering te laten blijken. Dit deden we onder andere tijdens de vrijwilligersavond op 12 oktober jl. Zo'n 25 vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze avond. We kwamen samen in de kerkzaal van het Justitieel Centrum Zaanstad (JCZ). Voor deze vrijwilligersbijeenkomst was een inhoudelijk programma samengesteld.

Er waren drie mensen van de geestelijke verzorging (GV) aanwezig en dominee Martin gaf een boeiende toelichting op het werk van zijn afdeling. Hij maakte daarin onderscheid tussen bijvoorbeeld het werken met gedetineerden die nieuw zijn binnengekomen en mogelijk kort blijven (inkomstenafdeling en het Huis van Bewaring) en het werken met gedetineerden in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) waarbij psychiatrische problematiek een grote rol speelt.

Op de inkomstenafdeling en het Huis van Bewaring hebben de gedetineerden te maken met alle maatschappelijke en justitiële onzekerheden van dat moment. Dat staat daarom voor de geestelijke verzorging ook centraal in het contact. Bij gedetineerden waarvan de duur van de detentie bekend is en die hun straf moeten uitzitten (gevangenis) is er vaker zorg om het in stand houden van het

contact met het thuisfront. Ook het schaamte- en schuldgevoel kan een rol spelen in de gesprekken van de geestelijk verzorgers met gedetineerden. Ten aanzien van de gedetineerden op de afdeling PPC zijn specifieke vaardigheden van de geestelijk verzorgers nodig om contact te maken en contact te blijven onderhouden. Martin vertelde dat de kerkdiensten in het JCZ goed worden bezocht (per zondag 200 tot 250 gedetineerden) en duidelijk in een behoefte voorzien.

Samenwerking

Het belang van de huidige goede samenwerking tussen de geestelijke verzorging en DSG De Sluis werd door Martin benadrukt en hij was blij dat de contacten over en weer goed zijn. De GV en onze stichting verzorgen in het JCZ bijvoorbeeld de kerkdiensten. De ondersteuning bestaat onder andere uit het leveren van vrijwilligers en muzikanten. Daarnaast heeft De Sluis een cursusaanbod voor groepen. Ook hier zijn de vrijwilligers actief bij betrokken.

Andere activiteiten

Op de bijeenkomst was ook aandacht voor de vrijwilligers die namens De Sluis de activiteiten verzorgen die niet verbonden zijn aan de GV. Dit gaat onder meer over de kledinguitgifte, Vader & Kind-activiteiten en cursussen op gebied van persoonlijk herstel.

Al met al was het een verhelderende bijeenkomst. Er was veel gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. De vrijwilligers kregen na afloop een kaars mee en er werd een aantal 'oude' Paaskaarsen beschikbaar gesteld. Er was absoluut sprake van een geslaagde avond.

Vrijwilligers bedankt!!!



VROLIJK KERSTFEEST

Kerstpakketjes

Ook dit jaar worden er weer ruim 700 kerstpakketjes uitgedeeld in de gevangenis. Verzorgd en gesponsord door kerken, fondsen, christelijke geestelijk verzorging en De Sluis. Waar een kerstgeschenk 'buiten' meestal bestaat uit een cadeaubon, fles wijn of luxeartikelen moet u zich toch heel wat anders voorstellen bij de pakketjes die wij uitdelen in de gevangenis.

De gedetineerden ontvangen producten voor persoonlijke verzorging (deodorant & zeep), praktische producten zoals handschoenen, een muts, een paar sokken en natuurlijk iets lekkers. De gedetineerden die naar de kerk komen krijgen ook een kalender, agenda, boekje en cd met christelijke teksten en liederen.

Het meest gewaardeerd wordt meestal toch wel de (handgeschreven) kerstkaart die in ieder pakketje zit. Daarmee ontvangen alle gedetineerden een persoonlijke (kerst)groet. Deze kaarten zijn geschreven door vele vrijwilligers uit kerken.

Met uw groet en deze pakketjes laten we weten dat we de gedetineerden met kerst niet vergeten. Hartelijk dank aan iedereen die deze pakketjes heeft mogelijk gemaakt.



Wilt u ook bijdragen aan ons werk? Nodig ons uit voor een presentatie in uw kerk, op uw werk of club. Of informeer naar onze vrijwilligersvacatures.

Ook uw financiële bijdrage is van groot belang voor ons werk en we voelen ons enorm gesteund door uw bijdrage. Ook namens de gedetineerden. Een bijdrage overmaken kan op rekeningnummer NL73 TRIO 0391 0935 09 t.n.v. DSG De Sluis

Via de Givt app kunt u eenvoudig doneren door de QR-code te scannen of ons te selecteren in de app onder goed doel / DSG De Sluis, gevangenzorg.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

Download in de **App Store** **ONTDEK HET OP Google Play**

ERVARINGSVERHAAL

'It really means a lot'

Het ging heel erg goed met Marcus en Marie. Ze hadden een huis, ze hadden beiden werk en ze waren uit de schulden. Ze waren dolblij dat hun eerste kindje op komst was. Marie was uitgerekend in de week van kerst. Misschien zou het een kerstkindje worden.

De afgelopen jaren waren lastig geweest; de verslaving van Marcus had financieel en emotioneel sporen nagelaten. Maar het ging inmiddels goed. Die tijd was definitief voorbij, dachten ze.

Helaas, aan het einde van de zomer ging het alsnog mis. Marcus kwam een bekende uit het verslavingscircuit tegen. Dat liep uit de hand en Marcus belandde in de gevangenis. Marie stond er nu alleen voor en dat viel haar zwaar. De zorgen stapelden zich op. Ze miste haar familie in het buitenland, kon haar werk - dat fysiek zwaar was - niet meer doen en kon ook de huur niet meer betalen. Bovendien was de babyuitzet nog niet helemaal compleet. In de gevangenis zocht Marcus hulp voor zichzelf en voor zijn vrouw. En zo kwam De Sluis in contact met Marie.

Gelukkig hebben we vrijwilligers uit alle windstreken en ook iemand die haar moedertaal sprak. Door samen na te denken wat er wél mogelijk was, papieren in te vullen en wat advertenties op advertentie- en weggeefsites te plaatsen, kwamen er verschillende oplossingen in beeld. En Marie merkte dat ze zelfstandiger en sterker was dan ze dacht.

Toen in de week voor kerst een (gedoneerd) boodschappenpakket gebracht werd stonden de tranen haar in de ogen: "Thank you so much for all the help. It really means a lot".

In de week na kerst hoorden we dat de baby geboren was: een echt kerstkindje. Het was gezond, alles zat erop en eraan. En het was super dat de familie van Marie bij de geboorte aanwezig was. Marcus kon via beeldbellen zijn kindje zien. Hij hoopt over niet al te lange tijd vrij te komen zodat hij zijn kind dagelijks kan zien.



Dit is de nieuwsbrief van Diaconale Stichting Gevangenezorg "De Sluis". DSG De Sluis is een vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden en hun familieleden ondersteunt bij detentie, met als doel herstel bevorderen en verbinden naar een leven in vrijheid.

www.dsgdesluis.nl | Nieuwe Herengracht 18, Amsterdam | 06- 4204 1309 | info@dsgdesluis.nl
KvK nummer 648165 40 | IBAN: TRIO 0391 0935 09



Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Laat ons dat weten door een mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres.